

Vrede is in Utrecht een belangrijk thema, ook in de geschiedenis van de stad. We noemen alleen maar de Unie van Utrecht en de Vrede van Utrecht. De gemeente en vele burgers spannen zich dagelijks in om de stad leefbaar te houden. We zijn trots op onze stad en willen haar hooghouden als stad van vrede.

In de praktijk van alledag ervaren niet alle Utrechters vrede. Er is armoede, werkloosheid, er zijn spanningen in de wijken en de buurten. Toch doet iedereen zijn of haar best om het met elkaar uit te houden. We houden ons in, omdat we dromen van goed samenleven. We zoeken toenadering tot elkaar. Veel groepen in Utrecht, betrokken vrijwilligers en organisaties willen een gezicht geven aan de vrede in Utrecht, zoals die dagelijks wordt geleefd, gemaakt, gedroomd. De vredevolle contacten die er zijn tussen verschillende groepen in Utrecht willen we vasthouden en laten zien.

Een overzicht van de activiteiten in de vredesweek 2018 is in deze folder te vinden die u door het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religies (UPLR) wordt aangeboden. Weet dat u welkom bent en vraag iemand om met u mee te gaan. Aan vrede bouwen we allemaal. Op www.vredesweek.nl/utrecht is steeds de meest actuele informatie te vinden.



VREDESWEEK DAG VOOR DAG

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

15.00 – 15.30 uur | Auditorium Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 32
Sint Maartensparade 2018: Vrede en Veiligheid voor iedereen. Artistiek leider Paul Veld vertelt over doel en werkwijze van dit grote Utrechtse evenement. www.sintmaartenparade.nl

18.00 – 18.45 uur | Antoniuskapel Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2
Oecumenisch Vredesgebed Utrecht Oost van Aloysiuskerk, Wilhelminakerk en Holy Trinity Church.

ZONDAG 16 SEPTEMBER

12.00 uur tot 13.00 uur | Geertekerk, Geertekerkhof 23
Nieuwe vormen van vreedzaam verzet. Lezing door Lisa Stumpel, medewerkster van PAX. De lezing neemt je mee naar ervaringen met Activist Lab en geeft een diepere analyse ervan, eindigend bij de vraag 'waarom is het zo belangrijk dat jongeren werken aan vrede?' www.vredesweek.nl

MAANDAG 17 SEPTEMBER

13.00 – 15.30 uur | Domkerk, Domplein
Aansluitend op het middagebed in de Domkerk, worden er **dialogotafels** gehouden met het thema "Vrede doorgeven" www.utrechtindialoog.nl/vredesweek-generaties-voor-vrede

19.30 – 20.00 uur | Nikola gemeenschap en Geloven in Ontmoeting, Maliesingel 63
Oecumenisch Avondgebed in de Vredesweek

DINSDAG 18 SEPTEMBER

12.45 – 13.00 uur | Stiltecentrum Hoog Catharijne, Godebaldkwartier
Middagpauzegebed in de vredesweek.

14.00 – 17.00 uur | University College Utrecht, Campusplein 1
Dialogotafel 'Learning from....' www.utrechtindialoog.nl/vredesweek-generaties-voor-vrede

20.00 – 22.00 uur | Domkerk, Domplein
"Vredesweeklezing Domkerk 2018" door prof. Beatrice de Graaf, terrorisme-expert en hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de UU. Zij gaat in op het thema van haar boek 'Heilige strijd - het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad'. Co-referent is Michel Kok, senior adviseur veiligheid bij de gemeente Utrecht. Toegang vrij. www.domkerk.nl

19.30 – 20.00 uur | Nikola gemeenschap en Geloven in Ontmoeting, Maliesingel 63
Oecumenisch Avondgebed in de Vredesweek.



20.00 uur tot 22.00 uur | Geertekerk, Geertekerkhof 23
Vrede, Vergeving, Compassie. Samen groeien in harmonie. Interactieve avond met voordracht en workshop onder regie van Angela Sluisdom. www.vredesweek.nl. Prijzen (inclusief koffie en thee): € 10,00; student, U-pas, 65+ € 7,50; Kassa: + € 2,50. Voorverkoop: www.ticketkantoor.nl



WOENSDAG 19 SEPTEMBER

12.45 – 13.00 uur | Stiltecentrum Hoog Catharijne, Godebaldkwartier
Middagpauzegebed in de vredesweek.

17.45-18.45 uur | Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2
Stilte-uurtje. In dit uur word je uitgenodigd om je eigen innerlijke stem weer te horen. De lezing, het gebed en lied staan in teken van Vredesweek. utrecht.okkn.nl

19.30 – 20.00 uur | Nikola gemeenschap en Geloven in Ontmoeting, Maliesingel 63
Oecumenisch Avondgebed in de Vredesweek.

19.30 – 22.00 uur | De Dame, Prinses Irenelaan 34a
Meet Up op Zuilen: Generaties voor vrede. Wat kunnen ouderen en jongeren delen. Nieuwe initiatieven voor de wijk.

20.00 - 22.00 uur | Graalhuis, Nieuwe Gracht 51
VrouwenVredesCirkel Geen vrede in de wereld, als er niet eerst vrede is in ons eigen hart. Een avond van en voor vrouwen, met meditatie, delen, sacrale dans en een eenvoudig vredesritueel. Kosten: vrije bijdrage voor vredesproject Women Wage Peace. www.degraalbeweging.nl. Aanmelden: degraal@planet.nl

DONDERDAG 20 SEPTEMBER

14.00 – 16.00 uur | Buurtcentrum Oase, Cartesiusweg 11
Dialogotafel 'Samen voor vrede'. www.utrechtindialoog.nl/vredesweek-generaties-voor-vrede



19.00 – 22.00 uur | *Griftsteede, van Swindenstraat 129.*
Dialogtafel 'Vrede dichtbij'.
www.utrechtindialoog.nl/vredesweek-generaties-voor-vrede

19.30 – 20.00 uur | *Nikola gemeente en Geloven in Ontmoeting, Maliesingel 63*
Oecumenisch Avondgebed in de Vredesweek.



20.00 – 21.00 uur | *Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2*
Taizéviering jongeregebed speciaal aangepast voor de Vredesweek. Eenieder is welkom mee te vieren met de inspirerende en meditatieve liederen uit Taizé. utrecht.okkn.nl

20.00 - 22.00 uur | *Graalhuis, Nieuwe Gracht 51*
Vrede doen vanuit Sustainable Development Goals. Een van de SGD's staat in het teken van vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Maar hoe 'doe' je vrede in Nederland? Aanmelden bij: degraal@planet.nl. www.degraalbeweging.nl.



VRIJDAG 21 SEPTEMBER

12:30 – 12:50 uur | *Domkerk, Domplein*

Coventry-gebed. Een (wekelijks terugkerend) oecumenisch gebed voor vrede en verzoening. www.domkerk.nl

17.30 - 22.00 uur | *Graalhuis, Nieuwe Gracht 51*

Vrede Delen: Sharing food & Stories with Syrian Women. Het delen van verhalen en eten verbindt, afgewisseld met Arabische muziek. Kosten (inclusief maaltijd en drankjes): €25. Aanmelden bij: degraal@planet.nl. www.degraalbeweging.nl



17.30 – 20.00 uur | *3-generatiecentrum Kanaleneiland, Bernadottelaan 23*
Resto van Harte dialoog Vrede, met maaltijd – kosten deelname € 7,-
Aanmelden: www.utrechtindialoog.nl

19.30 -20.30 uur | *Sant'Egidio, Kapel zusters Augustinessen, Oude Gracht hoek Waterstraat*
Avondgebed voor de vrede.

19.30 – 20.00 uur | *Nikola gemeente en Geloven in Ontmoeting, Maliesingel 63*
Oecumenisch Avondgebed in de Vredesweek.

ZATERDAG 22 SEPTEMBER

20.30-21.30 uur | *Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2*
Vredeswake-concert Wereldmuziek in verstilde sfeer door het duo Jeff Heijne (flamencogitaar) Jaber Fayad (ud). Zij spelen een mix van Flamenco, Arabische muziek en eigen composities. Gratis toegang. utrecht.okkn.nl



ZONDAG 23 SEPTEMBER

10.00 – 12.00 uur | *Tuindorpkerk, Prof.Suringarlaan 2*
Oecumenische vredesviering Tuindorpkerk en RK Paulusgemeenschap, met aansluitend brunch op weg naar Walk of Peace.

10.30 – 11.30 uur | *Geertekerk, Geertekerkhof 23*
Interreligieuze Viering Remonstrantse gemeente Utrecht samen met de Omar al Farouk Moskee en de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht

10.30 – 11.30 uur | *UluMoskee, Moskeplein 89*
Interreligieuze Vredesbijeenkomst "Onze toekomst samen". Joden, christenen en moslims bidden voor en bezinnen zich op een gezamenlijke toekomst in vrede. Ook anders- en niet-gelovigen van harte welkom!

10.30 – 12.00 uur | *Domkerk, Domplein*
Dienst van Schrift en Tafel met als thema 'Generaties voor Vrede'. www.domkerk.nl

11.30 – 13.00 uur | *UluMoskee, Moskeplein 89*
Bezoek Moskee, met uitleg en thee.

12.15 uur | *Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2*
Utrecht Oost fietst samen naar de Walk of Peace – verzamelen vóór Aloysiuskerk, A.v.Ostadelaan hoek Rembrandtkade.

TIP!



23 SEPTEMBER | WALK OF PEACE

12.30 – 17.30 uur

Walk of Peace is een wandeling door Utrecht vol ontmoeting en ontdekking en gaat over vrede, verdraagzaam-zijn, respect en samen doen. Walk of Peace is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en PAX en wordt dit jaar in Utrecht uitgevoerd door het UPLR en lokale partners. Je komt op mooie en interessante plekken in Utrecht van vroeger en nu. WoP opent deuren, naar gebedshuizen, buurthuizen en monumenten, maar ook naar andere mensen en nieuwe ontmoetingen. WoP inspireert, verbindt mensen met elkaar en laat zien dat vrede mogelijk is, gewoon door het te doen. Al wandelend een stap op weg naar vrede. Doe je mee?

De Walk of Peace Utrecht begint op het plein bij de Ulu Moskee, wordt geopend (13.00 uur) door burgemeester Jan van Zanen en in de Domkerk afgesloten met cabaretier en PAX ambassadeur Vincent Bijlo. Wil je deel uitmaken van deze Walk of Peace: schrijf je kosteloos in op www.vredesweek.nl/utrecht (belangrijk in verband met versnaperingen onderweg)! Aanmelden kan ook nog op de dag zelf vanaf 12.00 uur bij de inschrijftafels bij de Ulu Moskee. Je krijgt daar een routebeschrijving voor een mooie middag vol ontmoetingen!

